

## Om att döda för att "det är helvetes roligt" eller "hur ber man en soldat att vara den sista att offra sig för ett misstag?"

Enligt vittnesmål från en av soldaterna i "Strykerbrigaden", den pluton i USA:s armé i Afghanistan som gjort sig känd för att döda afghanska civila för "skojs skull", fick USA:s armé flera meddelanden om detta dödande utan att de reagerade. Ledaren för de som dödade "på skoj", gjorde t o m halsband av fingrar och tänder som han tagit från de dödade afghanerna.

Soldat Adam Winfield skrev flera gånger i början av 2010 till sin pappas Facebook-sida och påpekade upprört att hans soldatvänner dödade civila och att ingen annan i plutonen verkade bry sig om det; "Alla vill döda till varje pris" och "Det finns inte länge några goda människor här". Han skrev också att "Ingen i vår pluton håller med mig när jag tycker att detta är fel." När pappan ringde till arméns högkvarter i Seattle gjorde de inget alls för att stoppa detta dödande. De tystade ner det hela eftersom de förstod att händelserna skulle ge krigspolitiken ett ännu sämre anseende än den redan hade. Först i maj i år, efter att ytterligare två civila afghaner dödats av plutonen, påbörjades en undersökning som senare ledde till åtal mot fem soldater.

En av de högsta generalerna i USA:s armé, James Mattis, väckte en viss uppmärksamhet när det tidigare i år avslöjades att han apropå Afghanistankriget och talibanerna sagt att det "är helvetes kul att döda". James Mattis var den general som ledde de blodiga attackerna mot den Irakiska storstaden Falluja i slutet av år 2004. Under dessa attacker använde USA klusterbomber och även bomber med vit fosfor. Det säger en hel del om Pentagons och Vita husets värderingar att James Mattis i augusti i år blev chef för "Central Command", alltså den högsta instansen i USA:s armé! Fick han jobbet trots sina uttalanden eller var det tack vare dem?

Många av soldaterna i USA/NATO-styrkan i Afghanistan har deltagit i strider i Irak och blivit krigsplacerade två och tre gånger. De är alltså vana vid dödandet och vid att se afghaner och irakier som sina fiender. Soldaternas dödande är den konkreta reaktionen på gräsrotsnivå på att USA och Västvärlden uppträder som militär ockupationsmakt i dessa länder. De ständiga attackerna, de dagliga bombräderna som beordras från högsta militära och politiska nivå visar i praktiken vilket värde som Väst tillmäter afghaners liv. Är det något att förvåna sig över att de enkla soldaterna tar efter och inspireras av det som den högsta militära ledaren öppet säger?

Att svenska soldater tvingas in i allt blodigare strider, sida vid sida med USA:s soldater i det utsiktslösa kriget i Afghanistan, borde leda till landsomfattande protester i Sverige! Hur länge till ska vi låta regeringen och Försvarsmakten skicka in ungdomar att dö och döda för den korruperade USA-stödda Karzairegimen i Afghanistan (efter de två senaste valen har FN och EU-observatörer konstaterat över en miljon manipulerade valsedlar!)?

Eller som den f d demokratiska presidentkandidaten John Kerry sa om Vietnamkriget 1971; "Hur ber man en soldat att vara den sista att offra sitt liv för ett misstag?"

Göran Drougge

Källa:

[http://www.salon.com/news/politics/war\\_room/2010/10/01/facebook\\_messages\\_afghanistan](http://www.salon.com/news/politics/war_room/2010/10/01/facebook_messages_afghanistan) (om soldaten som skrev till pappans facebook-sida)

<http://www.independent.co.uk/news/world/asia/its-fun-to-kill-in-afghanistan-says-top-us-commander-2023155.html> (om John Mattis uttalande om att döda för att det är roligt)